



Zondag 18 juli 2021
te Boxtel

Welkom en mededelingen

Aanvangswoord

We hebben het in de kerk ontzettend vaak over God. Het lijkt vaak alsof we precies weten wie of wat we ermee bedoelen. Maar als we erover door praten blijkt vaak dat allerlei mensen totaal andere gedachten hebben bij het begrip 'God'. Vandaag kijken we naar é"en manier waarop in de Bijbel wordt gedacht over God. Hoe wordt Hij daar gezien? Ik hoop dat we ook ons eigen godsbeeld zullen kunnen herkennen: *de stem die zich aan je opdringt en je roept.*

Aansteken van de tafelkaarsen

Lied: Lied 213:1 en 2

Begroeting en drempelgebed

Stellen wij ons vertrouwen op de Eeuwige

**die op ons toekomt
als een oproep tot leven.**

Ja, roep naar ons,
laat uw stem ons weglukken
uit alle vaste verbanden
waarin wij ons verschansten.

**Dan zullen wij uw naam uitdragen
tot aan de einden der aarde.**

Amen.

Psalmgebed: Ps. 82 in rollezing.

Melodie

lezing vs. 1

lezing vs 2-7

lezing vs. 8

Melodie

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Gen.12:1-9

Toelichting

Tweede lezing: Mc. 1:9-11

Toelichting

Muziek

Declamatie Lied 828 (terwijl de melodie gespeeld wordt)

Mededelingen van de diaconie en aankondiging van de inzamelingen

Voorbeden, eindigend met het Onze Vader

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

Inzamelingen

Slotlied: Lied 918

Zending en zegen