

STARTZONDAG 2021

Van U is de toekomst

NADEREN VOOR GODS AANGEZICHT

Lied 218: 1,2,3

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied (staand): 981: 1, 3, 5

Drempelgebed

Zingend kyriëgebed: Lied 299j: 1 en 2

DE STEM HOREN

Groet van Godswege

Gebied om de Geest met zingen: lied 675

Inleiding op het thema
VAN U IS DE TOEKOMST

Cécile vertelt over de
noodzaak van duurzaamheid



▲ Boris Maas, 'The urge to sit dry'. Smelten de ijskappen, dan hebben we héél hoge stoelen nodig... © Ronald Smit

Verbindende tekst

Gedicht van Anne: God maakt alles nieuw

Lied 'Een bonte stoet' van Elly en Rikkert

Er gaat een bonte stoet van kinderen
Naar Gods koninkrijk
Hun hart vol hoop
Hun hoofd vol dromen
En als je meegaat in de stoet
Weet je zeker: het is goed
En het beste moet nog komen

Nee jij bent niet te klein
Nee jij bent niet te klein
We gaan naar een land
Waar zelfs de grote mensen
Kinderen zijn

Er gaat een bonte stoet van kinderen
Naar Gods koninkrijk
Een schilderij
Met duizend kleuren
Dus kom naar buiten uit je kooi
Sluit je aan het is zo mooi
En het mooiste moet nog gebeuren

Nee jij bent niet te klein
Nee jij bent niet te klein
We gaan naar een land
Waar zelfs de grote mensen
Kinderen zijn

Er gaat een bonte stoet... (couplet 1)

Verhaal voor de kinderen: Het kleine poortje...



Lied 839: 1,2,3,4 Ik danste die morgen....

Eén overweging: 'De aarde is van God; de toekomst is aan ons'

ANTWOORDEN

Lied 608: 1 en 2

Een toekomstcredo (uit de bundel IK GELOOF IK HEB JE LIEF)

Gebeden met lied 299j: 3 en 4

Onze Vader van Huub Oosterhuis.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Mededelingen

Collecte

OP WEG GAAN GEZEGEND

Lied 416

Gezongen Amen